

Bijzonder logeren in **EEN LUCHTBEL**

Vanuit je bed staren naar de hemel, van de ene ster naar de andere. Dat kan in deze luchtbel, verborgen in de Ardennen. Lezers Bart en Hanne testten het voor je uit.



DOOR STIJN SMETS | FOTO'S HEIKKI VERDURME



Tussen de bomen, aan de rand van een kleine vijver ligt wat lijkt op een groot plastic ei. Alsof Jommeke met de vliegende bol van professor Gobelijn in Érezée, zo'n twintig kilometer van Durbuy, is geland. Toen eigenaars Theo en Linda vorig jaar een chalet kochten in de Ardennen, kregen ze deze immense luchtbel erbij. Sindsdien verhuren ze dit bijzonder logement, dat netjes afgeschermd is van hun eigen huis om zo de gasten voldoende privacy te gunnen. Deze nacht ploffen Hanne (26) en Bart (25) uit Gent zich in het riante bed midden in de luchtbel. Dit is glamping ten top. Kamperen, maar dan overgoten met een luxesausje. "Normaal reizen we met een klein tentje, dit is wel even anders", zegt Hanne terwijl ze oog in oog staat met deze gigantische bol. "We wisten niet goed wat te verwachten, maar dit overtreft alles."

RUIMTESTATION

Een gek gevoel, zo binnenstappen in een luchtbel. Het lijkt wel of je een ruimtestation betreedt. Via een sas loop je van de 'voor deur' naar de bol zelf. Zodra de sluis weer gevuld is met verse lucht, kun je de volgende deur openritsen. De binnenruimte is verrassend groot. Naast het bed staan er nog knusse zeteltjes en aan de zijkant een lavabo en kampeertoilet. Douchen doe je dan weer in een houten huisje naast de luchtbel. Geen probleem voor Hanne en Bart. "Wij zijn geen luxepaarden. Dat korte tripje naar buiten vinden we helemaal niet erg. We houden niet van platgetreden paden. Onze laatste reizen gingen naar Tsjechië, Roemenië en Canada. Het mag dus wat avontuurlijker zijn", vertelt Bart.

IN DE NATUUR

De volgende ochtend wordt het jonge koppel gewekt door vrolijk getsjilp. Bart heeft heerlijk >



geslapen, Hanne iets minder. "Mijn vriend kan altijd en overal slapen. Hij legt zijn hoofd neer en is vertrokken. Bij mij is dat anders, zeker in een vreemd bed. Maar nu was het wél fijn om wakker te liggen. Ik kon naar buiten staren en naar de geluiden van de natuur luisteren", zegt Hanne 's morgens. Een grote ontbijtmand staat ondertussen klaar aan de deur. "Waarom hier logeren? Het is romantisch en je

MEER FOTO'S EN LEUKE ADRESJES IN DE OMGEVING? ONTDEK ZE IN DE GRATIS VAB-MAGAZINE APP!



staat echt in contact met de natuur. Al kan ik me wel inbeelden dat het wat koud is in de winter. Er zijn weliswaar voldoende warme dekens en verwarming, dus wij hadden het warm genoeg", aldus Hanne. Nu nog snel het gastenboek tekenen, of in dit geval de 'gastenwasdraad'. In de tuin hangt een waslijn met kaartjes waarop de gasten een boodschap kunnen achterlaten. Wat ons testkoppel schreef? "Voor sfeer en gezelligheid: 20/10", lacht Bart. ■

LUCHTBEL IN EREZÉE | VOOR 2 PERSONEN | WEEK-END VANAF € 461,5, ÉÉN NACHT VANAF € 239 | TE BOEKEN VIA WWW.ARDENNES-ETAPE.BE (HUISCODE 106014-01)



WAT TE DOEN IN DE OMGEVING?

- **WATER** In ontdekkingscentrum Riveo kom je te weten wat er zich afspeelt in de Ardense rivieren. Kijk eens onder water en leer meer over de rivierkreeft. RIVEO | RUE HAUTE 4, HOTON | TEL. 084/41.35.71 | EXPO EN AQUARIUMS € 7/5, MINIGOLF € 6/4 | WWW.RIVEO.BE
- **CHOCOLADE** Werp eens een blik in het atelier van chocolatier Philippe Defroidmont. Hij maakt er heerlijke pralines en échte warme chocolademelk. In het museum ontdek je de evolutie van cacaoboan tot chocolade. CHOCOLATIER DEFROIDMONT | BRISCOL 19A, EREZÉE | TEL. 086/21.84.40 | ATELIER: GRATIS, MUSEUM MET DEGUSTATIE: € 4,95/3,95 | WWW.CHOCOLATIER-DEFROIDMONT.BE
- **RAVOTTEN** Hedmond Cantineau bouwde in zijn eigen tuin het avonturenpark L'O Vive, waar kinderen naar hartenlust kunnen klauteren en roetsjen. L'O VIVE | RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS 14, DOCHAMPS | TEL. 084/44.45.21 | € 5/4 | WWW.LOVIVE.BE
- **B&B** Slaap je toch liever binnen? Dan kun je terecht in de gezellige B&B van Guy en Linda, gelegen in een landhuis in het centrum van Érezée. ENTRE CIEL ET TERRE | AVENUE DU CENTENAIRE 1, EREZÉE | TEL. 0477/75.57.08 | TWEEPERSOONSKAMER VANAF € 135, INCL. ONTBIJT | WWW.CIEL-ET-TERRE.BE
- **WANDELEN** Deze regio biedt mooie wandelroutes. Aanrader is wandeling 'L'Estinale' (nr. 7) van tien kilometer, die vertrekt in het centrum van Érezée en wordt aangegeven met de blauw-wit-blauwe bordjes (10 km). VVV EREZÉE | RUE DU PONT D'EREZÉE 1A, EREZÉE | TEL. 086/47.73.01 | WWW.EREZEE-INFO.BE

PRAKTISCH

GOED VERZEKERD Rijden naar de Ardennen doe je zorgeloos met een VAB-Pechbijstand, vanaf € 116 per jaar. WWW.VAB.BE/PRODUCTEN

TOERISTISCHE INFO: WWW.BELGIE-TOERISME.BE